



▲ Rijdende reclame voor Malburgen in 1938. FOTO GELDERS ARCHIEF

## Wonen op kasteelgrond

In de rubriek 'Arnhem voor eeuwig' beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de *Arnhemsche Courant*, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen.

**H**et gebied waar de huidige wijken Malburgen-West en Malburgen-Oost liggen, was ooit één groot polderlandschap. Met hier en daar een boerderij en een steenfabriek.

Waar die naam Malburgen eigenlijk vandaan komt? Van de buurtschap Malburgen, die ooit lag waar tegenwoordig de Bakenhofweg is. Het dorpje wordt al in de 12e eeuw genoemd en lag rond het kasteel De Malenberg. In de middeleeuwen werd het een parochie met eigen kerk.

Begin 1500 liep het aantal inwoners van het dorpje gestaag terug. De kerk werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) verwoest en niet meer herbouwd. Rond die tijd vertrokken ook de bewoners van het kasteel. Het kasteel bleef onbeheerd achter en raakte in verval. Uiteindelijk verdween het stukje bij beetje in de Rijn door afkalving van de oever.

In die tijd was het gebied waar dorp en kasteel stonden onderdeel van het district Huissen, dat weer onder het Hertogdom Kleef viel. En dat viel weer onder Pruisen, een deel van het tegenwoordige Duitsland. In 1816 droegen de Pruisen het Malburgen-gebied over aan Nederland. Het werd een

deel van de gemeente Huissen. In 1934 werd het gebied door de gemeente Arnhem geannexeerd, zodat de ruimte beschikbaar kwam voor de woningbouwplannen voor de wijk Malburgen.

In 1937 verrezen bij de oprit naar de Rijnbrug de eerste woningen in Malburgen-Oost. Een jaar later volgden de eerste woningen in Malburgen-West aan de andere kant van de oprit. In 1940 waren ongeveer 360 huizen gereed.

De animo onder de Arnhemmers om met hun hebben en houwen de rivier over te steken, was niet groot. De gemeente voerde daarom een uitgebreide campagne onder het motto 'Kom over de brug', met onder meer grote reclameborden die op een aanhanger door de stad werden gereden. Op de foto uit 1938 zien we zo'n auto staan naast Hotel Zuid aan de Huissensestraat, hoek Orchislaan. Ook de voor die tijd redelijk betaalbare huurprijs hielp mee: 5,25 gulden per week. Rond 1940 waren de meeste huizen verhuurd.

Een flink deel van de woningen werd tijdens de Slag om Arnhem verwoest. De meeste bewoners verhuisden tijdelijk naar Arnhem-Noord, maar keerden na het herstel van de schade weer terug.