

# Mijmeren over morellen en lichtkogels

**H**eel Elden, jong en oud, liep vroeger uit om de morellen te oogsten op het land van boer Arie van Bergen aan de Huis-sensedijk 32. „Ik denk dat er wel zo'n 200 mensen rondliepen om de kersen te plukken”, zegt Van Bergen met een lach. „Ik had een florerend gemengd boerenbedrijf, met 20 hectare aan fruitteelt en 40 aan akkerbouw.”

Vergane glorie is het nu. De monumentale boerderij is er nog, dat wel. De hoeve en de bijgebouwen liggen romantisch verborgen in het groen tussen twee machtige platanen. Een ecologische woon-gemeenschap experimenteert hier met een 'groener, eerlijker en leuker leven'. Van Bergen heeft de boerderij aan de gemeenschap verkocht op voorwaarde dat hij

## Verliefd op Arnhem

**Wekelijks tekent Dick Caderius van Veen een pand met een verleden. Harry van der Ploeg zorgt voor de historische context.**

mocht blijven. „Met het recht op eigen tuin en het recht om kippen en paarden te houden.”

Vanuit de huiskamer van Van Bergen is in de verte een glimp te zien van Rijkerswoerd. „Deze plek kent een lange geschiedenis”, mij-

mert Van Bergen. „Er liep hier een Romeinse weg langs. Tussen Huis-sen en Meinerswijk. Rond 1400 stond hier nog een kloosterboerderij. Later volgde nieuwbouw. In de gevel zit nog een sluitsteen uit 1885 van de boerderij die in juni 1924 tot de grond toe is afgebrand.”

Een legeroefening in de buurt pakte fataal uit. Een verdwaalde lichtkogel kwam in een hooiberg terecht. Daarna sloeg het vuur over naar de boerderij van paardenfokker Johan Lamers. Terwijl de vlammen wild om zich heen sloegen, ruzieden de autoriteiten uit Huissen, Elst en Arnhem over de vraag welke brandweer de zaak zou blussen. De kwestie leidde tot vragen tot in het parlement. De Minister van Oorlog oordeelde dat het leger niets te verwijten viel.

