

# Een kluis voor goud en zilver

**W**ijkcentrum De Lommerd in het Spijkerkwartier was ooit de 'Bank van Leening'.

Een tekst met dit oude opschrift prijkt prominent op de muur. Het was een gemeentelijk pandjeshuis, met veel berging voor kleding en een stevige kluis voor het goud en zilver.

Soms zat er een luchtje aan al dat leengoed; de wereld van de geldhandel is altijd linke soep geweest. Italiaanse families uit Lombardije waren er goed in, vanaf de late middeleeuwen tot in de gouden eeuw. Spilzieke, oorlogszuchtige vorstenhuizen steunden op hen in ruil voor bescherming en het alleenrecht om in kredieten te handelen. De Italianen vestigden zich ook in de lage landen. Het woord 'lommerd' is van 'Lom-

## Verliefd op Arnhem

**Wekelijks tekent Dick Caderius van Veen een pand met een verleden. Harry van der Ploeg zorgt voor de historische context.**

bardije' afgeleid. In de negentiende eeuw zakte de geldhandel bij ons weg in een modderpoel van criminaliteit en prostitutie. De banken van lening werden vaak 'banken van heling', met veel gestolen goed. Woekerrentes en afpersing vierden hoogtij.

Om het geboefte de wind uit de zeilen te nemen, begonnen gemeenten met een eigen bank van lening. Met de verdiensten werden projecten van weldadigheid gesteund.

In Arnhem stond de bank eerst aan de Jansstraat en later aan de Beekstraat. In 1869 kwam er een nieuwe vestiging aan de Spijkerstraat. Later volgde een 'Hulpbank van Leening' in Klarendal, op de hoek Willemstraat-Rappardstraat. De Lommerd heeft tot 1949 dienst gedaan.



▲ **Wijkcentrum De Lommerd.** TEKENING DICK CADERIUS VAN VEEN