

# Van postkantoor tot 't Taphuys

**R**echter Barthold Philip baron van Verschuier woonde in de negentiende eeuw in een robuust huis aan het Jansplein. In 1888 ging het tegen de grond voor een majestueus postkantoor van rijksbouwmeester Cornelis Peters. Peters liet zich inspireren door de glorieuze gebouwen uit de tijd van gotiek en renaissance.

Zijn postkantoren riepen associaties op met paleizen en kathedralen. Het resultaat in Arnhem lijkt een voorstudie voor zijn meest extravagante schepping in Amsterdam: het hoofdkantoor van de posterijen aan de Nieuwezijds Voorburgwal uit 1899.

In de jaren 50 heeft het gemeentebestuur nog even gestoeid met het idee om het postkantoor te slopen. Het stond in de weg voor een verkeersdoorbraak tussen Jansplein en Bakkerstraat. Van die doorbraak

## Verliefd op Arnhem

**Wekelijks tekent Dick Caderius van Veen een pand met een verleden. Harry van der Ploeg zorgt voor de historische context.**

kwam gelukkig niets terecht.

In deze tijd van internet en e-mail is er geen behoefte meer aan postkathedralen. Het doek voor het postkantoor viel op 2 april 2009. Maar er kwamen nieuwe gouden tijden aan, zo werd beloofd. Met de komst van boekhandel Selexyz en cateraar La Place werd alles klaargestoomd voor een paleis voor lezen en eten. De boekhandel fuseerde met De Slegte tot Polare voor een nog glorieuzere toekomst. In 2014 kwam de hoogmoed voor de val en volgde faillissement.

Thans gloort een nieuwe toekomst. De Brabanders Martijn Lensing en Paul van Boxtel openen in de loop van 2017 't Taphuys in het voormalige postkantoor. Op de plek waar voorheen dagelijks brieven werden gesorteerd, kunnen bierliefhebbers straks zelf 100 verschillende soorten gerstenat uitproberen.



▲ Het postkantoor aan het Jansplein. TEKENING DICK CADERIUS VAN VEEN