

Van 'Heilig Hart' tot 'Gulden Hart'

De Pruisische beroepsofficier Karl Leopold Eugen Graf von der Goltz, echtgenoot van Alwina Brantsen van kasteel Zijpendaal, bezat aan het begin van de vorige eeuw een flinke lap grond in het noorden van Arnhem.

Deken Schoemaker van de Eusebiusparochie liet zijn oog vallen op een klein stukje daarvan voor een nieuw godshuis. In 1916 kocht het parochiebestuur 1 hectare van de graaf voor 22.379 gulden. Tien jaar later werd begonnen met de voorbereidingen van de bouw van de Heilig Hart Kerk op de top van de heuvel tussen de Burgemeesterswijk, Gulden Bodem en Sterrenberg.

Architect Wolter te Riele schiep een driebeukige basiliek in een mengeling van moderne en middeleeuwse bouwstijlen. De strenge aartsbischop Hendrik van de Wetering zegende op 15 juni 1928 de kerk in,

Verliefd op Arnhem

Wekelijks tekent Dick Caderius van Veen een pand met een verleden. Harry van der Ploeg zorgt voor de historische context.

ruim een jaar voor zijn overlijden. Hij waarschuwde de katholieken nog voor de opmars van 'de wufte, lichtzinnige geest van zinnelijkheid en genotzucht' in de maatschappij. Ook beklagde hij zich over 'de onvoegzame, soms schaamteloze kleding der vrouwen'.

Eind jaren 60 van de vorige eeuw was al die strengheid als sneeuw voor de zon verdwenen. De kerk kreeg een hippe jongerenkelder en liep zich het vuur uit de sloffen om het afkalkend geloof binnen de perken te houden. Dat mislukte. De laatste mis was op 22 april 2012.

De Heilig Hart Kerk transformeert thans tot Gezondheidscentrum Het Gulden Hart. In Roosendaal staat ook zoiets. Daar vinden ze de combinatie van kerk en zorg helemaal niks nieuws. Het waren immers kloosterordes die de eerste ziekenhuizen van de mensheid schiepen.



▲ De voormalige Heilig Hart Kerk aan de Izaak Evertslaan.