

Ruw volk van samenzweerders

Bedelaars, armen en zieken zochten in de middeleeuwen een goed inkomen in het Sint Peters Gasthuis aan de oever van de Sint Jansbeek. Kenners houden het erop dat de oudste kern van het huis uit 1354 stamt. Huiseigenaar kanunnik Johan Wolterszoon van de Sint Pieterskerk in Utrecht gaf in zijn testament opdracht om alles om te bouwen tot kapel. Opgedragen aan Sint Petrus, de man met de sleutel tot Gods hemelpoort. Altijd handig voor een oord waar de dood veelvuldig rond waarde, de pest voorop.

Niemand minder dan Karel van Gelre huurde de kelders hier voor zijn wijn. Hij smokkelde in 1514 zijn eigen Paard van Troje langs de wachters van Bourgondië om Arnhem te veroveren. Een onopvallende molenkar zat vol 'ruw volk dat zwetend samen hurkte'. De insluipers vernielden een muur en een hek. Verster-

Verliefd op Arnhem

Wekelijks tekent Dick Caderius van Veen een pand met een verleden. Harry van der Ploeg zorgt voor de historische context.

kingen drongen via de beek door het gat heen en namen de stad in. De hertog kreeg het ook nog voor elkaar om de Rijn te verleggen, dicht tegen de stad aan. Het Sint Peters Gasthuis staat tegenwoordig dan ook langs de Rijnstraat. De Oude Oeverstraat erachter herinnert nog aan de oorspronkelijke Sint Jansbeek.

Het pand heeft altijd aantrekkingskracht uitgeoefend op ruw volk, zoals de Franse troepen dat waren. Ook deed het gasthuis dienst als een winkel in antiek, kunst en kleding.

In de 19e eeuw bundelden drie oude gasthuizen hun krachten. De Driegasthuizengroep streek in 2015 neer bij Sint Petrus met een winkel in ouderenzorg. Een valkenier zond een woestijnhavik erop uit om de sleutel aan de burgemeester overhandigen. Een blaffende hond zorgde ervoor dat het allemaal uitliep op een paniekvlucht.



▲ Het Sint Peters Gasthuis aan de Rijnstraat.