

# De rokkenjagers van Walburgis

**T**waalf kanunniken van het Walburgiskapittel uit Tiel stampten in de 14de eeuw de Walburgiskerk in Arnhem uit de grond. Ze gingen om de kerk heen wonen. De broeders waren beruchte rokkenjagers. Ze moesten zelfs voor de rechtbank beloven dat ze hun handen af zouden houden van vrouwen.

Predikant Fontanus beloofde in 1587 dit 'Paapse geloof' uit te roeien. Veel volk week uit naar de kerk in Huissen, waar de keurvorst van Brandenburg het katholieke geloof koesterde. De Walburgiskerk diende in eeuwen daarna als 'tuighuis', waar wapens werden opgeslagen. Ook was het even een gevangenis voor opstandige militairen.

Koning Lodewijk Napoleon zorgde begin 19de eeuw voor terugkeer van het rijke Roomse leven. Architect Theo Molkenboer ging iets te voortvarend te werk met uitbreiding van

## Verliefd op Arnhem

**Wekelijks tekent Dick Caderius van Veen een pand met een verleden. Harry van der Ploug zorgt voor de historische context.**

de kerk. Na het uithakken van vier pijlers stortte alles in, pal na de vroegmis op 8 november 1854. Tijdens de Slag om Arnhem verschanschten de Britten zich in een toren. In 1945 was er weinig van de kerk over.

Onder de bezielende leiding van pastoor Vos de Wael gingen alle registers open voor glorieus herstel. Architect Godfried Leeuwenberg zocht naar wegen om het godshuis weer zijn oorspronkelijke karakter terug te geven. De nieuwe sacristie werd als robuust huisje tegen een teruggevonden middeleeuws poortje aangebouwd. De bouwvakkers voltooiden alles in 1951. Vos de Wael mocht het niet meer meemaken. Maar hij had nog wel een paar relieken in Arnhem laten bezorgen van de Heilige Walburgis uit het Duitse Eichstätt. Met een flesje van het vocht dat daar sinds 1042 uit haar stenen kist in vergulde schalen druppelt.



▲ De Walburgiskerk. TEKENING DICK CADERIUS VAN VEEN