

In de rubriek Arnhem voor Eeuwig beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de *Arnhemsche Courant*, aan de hand van oude foto's het leven in Arnhem in vroeger dagen. Vandaag: het oudste huis van de stad.



▲ Het Presickhaeffs Huys in 1950. FOTO GELDERS ARCHIEF

Arnhems oudste woonhuis overleefde de stadsbrand van 1364 wél

Het is een van de alleroudste woonhuizen in Arnhem, en volgens sommige bronnen zelfs het oudste middeleeuwse woonhuis: het Presickhaeffs Huys aan de Kerkstraat. Na onderzoek is vastgesteld dat het pand gebouwd moet zijn in de periode 1354-1358, kort voor de eerste grote stadsbrand in 1364 waarbij veel houten huizen met strodaken verloren gingen. Het Presickhaeffs Huys doorstond die brand ongeschonden omdat het was opgetrokken uit stenen en dakpannen.

Het huis had eerst de hoofdingang aan de Koningstraat en kreeg rond 1555 een uitbreiding aan de achterzijde, waardoor de T-vorm met de gevelwand aan de Kerkstraat ontstond. Bij die uitbreiding ontstond een fraai binnenhofje, waar nog steeds de laatst bewaard gebleven stadspomp van Arnhem staat. Het poortje aan de Kerkstraat (gebouwd in circa 1650) was in feite de achteruitgang.

Presickhaeffs Huys is lang bewoond door diverse hooggeplaatste personen. De eerste bewoner waarvan we de naam nog weten, was Gelis Ingen Nulandt, die drie keer burgemeester was van de stad tussen 1420 en 1460. In 1515 verkochten de nazaten van Nulandt het huis aan Bernt van Presickave, ook al burgemeester van de stad. Hij gaf het huis de

naam die het nog steeds draagt. Vanaf 1606 was het Nassausch Weduwenhuis er gevestigd. In 1795 werd het in gebruik genomen als theehuis. In november 1915 begon W. (Teer) Willemsen uit Rotterdam in het pand een café en vergaderlokaliteit en noemde dit Odeon. Met zijn vrouw bewoonde hij de kleine zaal beneden. De andere zalen, verwarmd met tweedehands potkachels, werden verhuurd voor vergaderingen en clubavonden.

Horecafunctie

Niet alleen voor de vele vergaderingen van diverse clubs en verenigingen was Odeon populair. Ook vonden er repetities plaats van koren en muziekgezelschappen, clubavonden van dam- en schaakclubs, recepties en lezingen. Het pand behield de horecafunctie tot in september 1944 onder diverse opeenvolgende eigenaren.

Het pand stond na de Tweede Wereldoorlog een tijd leeg. In de periode 1956-1959 is het een en ander opgeknapt aan het pand en trok de ABN erin, tot 1982. Het pand werd dat jaar verkocht aan de gemeente Arnhem voor het symbolische bedrag van 1 gulden en had daarna diverse bestemmingen. Er zat onder meer een modezaak in die luxe kleding verkocht van Arnhemse mode-ontwerpers.