

In de rubriek 'Arnhem voor eeuwig' beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de *Arnhemsche Courant*, aan de hand van oude foto's het leven in Arnhem in vroeger dagen. Vandaag: Grand Hotel Du Soleil.



▲ Grand Hotel Du Soleil in 1945. Een voltreffer heeft het woord 'Grand' van de gevel geblazen. FOTO'S GELDERS ARCHIEF

Franse majoor komt tragisch aan zijn einde in Logement De Zon

Waar nu de Du Soleiflat staat aan de Oude Kraan, stond ooit een van de meest luxe en gewilde hotels van Arnhem: het Grand Hotel Du Soleil. Het was een van de oudste hotels in de stad met maar liefst honderd kamers en, voor die tijd een ongekende luxe, een lift. Het hotel had tevens een eigen garage voor de gasten. Bezoekers konden er een overnachting boeken vanaf 2 gulden per nacht.

De voorloper van Grand Hotel Du Soleil werd in 1802 geopend en heette Logement De Zon. Het logement zou beroemd worden. Op 30 november 1813 vielen Pruisen en Russische kozakken de door de Fransen bezette stad binnen. Zij vonden de Franse bevelhebber majoor Pierre Termonia in een van de kamers van het logement en doodden hem. Ze gooiden vervolgens het lichaam van de majoor uit het raam op straat. Die gebeurtenis haalde het landelijke nieuws.

Tussen 1845 en 1849 onderging het logement een verbouwing. In 1845 werd het balkonnetje aan de voorzijde over de volle breedte van het hotel uitgebreid. En in 1849 kocht de eigenaar een stuk grond voor het hotel en legde er een terras aan. Het logement kreeg na de verbouwing zijn Franse naam.

Het hotel, waar meerdere malen koninklijke gasten verbleven, liep herstelbare oorlogsschade op. Het leegstaande hotel werd echter in oktober 1945 grotendeels door brand verwoest, waardoor restauratie niet meer haalbaar was. De brand ontstond vermoedelijk door een defect aan een schoorsteen.

Een klein deel bleef behouden. Wat kamers in het hotel en de garage. Die garage werd in gebruik genomen door een garagehouder. De paar nog bewoonbare kamers werden betrokken door een familie, waarvan de woning in de oorlog was verwoest en die wachtte op een nieuw onderkomen. Dat zou tot in 1954 duren. De familie woonde acht jaar in de lekkende kamers van het voormalige hotel voordat zij eindelijk een woning kreeg toegewezen. In 1955 is het hotel gesloopt.

In 1962 stelde de gemeente Arnhem een wederopbouwplan op voor het gebied tussen het Stationsplein en de Oude Kraan. In dat plan was voor het eerst sprake van de bouw van een flatgebouw aan de Oude Kraan op de plek van het hotel. In 1963 werd hiervoor een bouwvergunning afgegeven en kon de Du Soleiflat, vernoemd naar het beroemde hotel, worden gebouwd.



▲ De Oude Haven en Oude Kraan in 1864. Het grote witte gebouw is Logement De Zon, de voorloper van Grand Hotel Du Soleil.