



▲ Het Concordia-pand op de hoek met de Jansstraat in 1895. FOTO GELDERS ARCHIEF

## Van sociëteit tot bank

In de rubriek 'Arnhem voor eeuwig' beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van *de Arnhemsche Courant*, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen.

Vandaag de dag is er een bank gevestigd. Maar ooit was het een zeer geliefd terras. En daarvoor een café en herensociëteit. We hebben het hier over het monumentale gebouw op de hoek Willemsplein-Jansstraat, dat bij elke Arnhemmer nog vers in het geheugen ligt als café-restaurant Riche National.

Het pand werd in 1883 gebouwd. Op de begane grond opende M. Petri zijn café en de eerste verdieping werd gehuurd door de herensociëteit Concordia. Die sociëteit was daarvoor gevestigd in de Menthensteeg, toen een steeg tussen de Beekstraat en de Koningsstraat. Dat pand moest wegens geruzie onderling, geldgebrek en achterstallig onderhoud worden verkocht. Met de komst van Concordia in het gebouw werd ook de naam van de sociëteit aan de gevel bevestigd. Zo komt het pand aan haar oorspronkelijke naam die we op de foto uit 1895 zien.

Wie denkt dat de Sociëteit na de min of meer gedwongen verhuizing het lesje over onenigheid wel had geleerd, heeft het mis. Er was nog steeds bonje en onenigheid tussen de leden onderling en dat zorgde nog wel eens voor het nodige rumoer op de verdieping boven het café.

In 1889 had eigenaar Petri schoen genoeg van de overlast die de sociëteitleden veroorzaakten en hij zegde de huur op. De onenigheid tussen Petri en het Concor-

dia-bestuur werd uiteindelijk toch nog bijgelegd, zodat de bovenverdieping verhuurd bleef. Binnen Concordia brak in de drie daaropvolgende jaren echter zo veel onenigheid en gekrakeel uit, dat de sociëteit in 1892 werd ontbonden.

In 1904 kocht Josef Köllner het pand en vestigde er het Café-Restaurant Riche National met het toen al bij velen geliefde terras. De naam Concordia verdween van de gevel en er kwam Riche voor in de plaats, de gevelversiering die er nu nog steeds zit.

Van 1946 tot 1952 werd het pand gebruikt door die andere grote horecazaak aan het plein, Royal, dat door het bombardement op de Willemskazerne op 17 september 1944 zwaar beschadigd was geraakt. Er werd een nieuw Royal gebouwd dat in 1952 gereed kwam. Die horecaonderneming vertrok toen weer naar de oorspronkelijke plek. Daarmee kwam het pand weer vrij voor Riche National.

Tot groot verdriet van velen sloot Riche National in 2000 en in februari 2002 opende Burger King er een filiaal. Dat viel bij veel Arnhemmers niet in goede aarde. Ze zagen het als symbool voor de teeloorgang van de binnenstad en betreurden het verdwijnen van het terras waar zoveel sociale contacten waren ontstaan en liefdes waren opgebloeid. De fastfoodketen verliet het pand in 2006 en nadien vestigde zich er een bankfiliaal dat er vandaag de dag nog steeds zit.



▲ Riche National in 1910. FOTO GELDERS ARCHIEF