



▲ De Hommelse Weekmarkt op de Hommelseweg, ergens in de jaren 50 van de vorige eeuw. FOTOG.COENE

Klarendal: saamhorigheid en soms een opstand

In de rubriek 'Arnhem voor eeuwig' beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de *Arnhemsche Courant*, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen.

De eerste woningbouw in de Arnhemse wijk Klarendal dateert al van 1830, nadat de stadswallen vanaf 1829 werden afgebroken. De eerste huisjes verschenen aan de Wijnstraat, Noord-Peterstraat, Putstraat en Noppenstraat. In de jaren erna groeide de wijk gestaag, een beetje gelijk op met de groei van de Arnhemse bevolking. De meeste bouw vond plaats in de periode 1875-1900.

Begin jaren 70 besloot de gemeente tot een grootscheepse sanering van een flink deel van de wijk. De oude in slechte staat verkerende bebouwing zou worden vervangen door nieuwbouw. De manier waarop de gemeente dat aanvankelijk dacht aan te pakken, viel in de wijk niet in goede aarde. De sloop zou versneld worden uitgevoerd, de nieuwbouw zou te lang duren. En tijdelijke huisvesting elders was geen optie, zo lieten de wijkbewoners duidelijk weten. De acties werden gevoerd onder leiding van Tempo (Gerrit) van Vlaanderen (1927-1986), de 'burgemeester van Klarendal', samen met de Werkgroep Klarendal.

De gemeente veranderde uiteindelijk de plannen. Sloop en bouw

werden in de tweede helft van de jaren 70 zo uitgevoerd dat er geen woonruimtetekort ontstond en de bewoners vrij snel in het nieuwe onderkomen terechtkonden. De rust keerde weer in de wijk.

In 1989 kwamen de wijkbewoners opnieuw in opstand, nu tegen de overlast van drugsdealers, -gebruikers en gerelateerde criminaliteit die de wijk teisterden. De Noppenstraat stond bekend als hét drugsstraatje van Arnhem. Omdat de gemeente weinig tot niets aan de overlast deed, namen de wijkbewoners het heft in eigen hand. Er vlogen stenen door de ruiten van de drugspannen, en al snel kozen drugsdealers en -gebruikers het hazenpad. Ook illegale prostituties verdwenen uit de wijk.

Natuurlijk was het niet alleen kommer en kwel in de wijk. De onderlinge verbondenheid en behulpzaamheid waren enorm. Wie om wat voor reden dan ook in de ellende zat, werd door de buurt geholpen. Verjaardagen en huwelijksfeesten werden groots gevierd en de cafés in de wijk waren geliefde plaatsen om eens lekker bij te kletsen bij een biertje of om een potje te biljarten. En natuurlijk met z'n allen naar Vitesse...