



▲ De 'Kleine Eusebius' rond 1879. FOTO GELDERS ARCHIEF

De onbegrijpelijke sloop

In de rubriek 'Arnhem voor eeuwig' beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van *de Arnhemsche Courant*, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen.

Een klein door buurtbewoners onderhouden stadsparkje. Dat is wat er sinds november 2013 ligt op de hoek van het Nieuwe Plein en de Coehoornstraat.

De plek waar ooit de trotse Sint Eusebiuskerk stond, in de volksmond beter bekend als de Kleine Eusebius, in het najaar van 1990 gesloopt. Voor een flat die er nooit kwam.

De Kleine Eusebius vindt haar oorsprong in een klein bijkerkje in de Varkensstraat op de hoek met de Luthersestraat. Daar huisden vanaf 1811 de volgelingen van de bijkerk Eusebius-statie, een afsplitsing van de Sint Walburgis-kerk.

Het aantal volgelingen van deze afsplitsing groeide snel met de flinke toename van de Arnhemse bevolking (verdubbeld tussen 1820 en 1860) en het bijkerkje was dan ook snel te klein. Reden voor het kerkbestuur om te besluiten een nieuwe kerk te bouwen: dat zou de St. Eusebiuskerk aan het Nieuwe Plein worden.

Ingewijd

De kerk werd op 24 oktober 1865 ingewijd na ruim een jaar bouw-tijd. De pastorie aan de Coehoornstraat was op dat moment nog niet gereed: daar werd in 1866 nog aan gewerkt. De pastorie werd in 1958 gesloopt om de aanleg van de verbinding tussen de Coehoornstraat en de Bergstraat-Vijfzinnenstraat mogelijk te maken: de Korte Coehoornstraat.

De kerk werd in 1985 gesloten wegens teruglopend kerkbezoek en werd verkocht aan de gemeente Arnhem. Het plan was om er een 83 meter hoog complex met kantoren en woningen te bouwen naar een ontwerp van de bekende architect Rem Koolhaas.

De verkoop van de kerk verliep niet zonder slag of stoot. Het parochiebestuur lag dwars en wilde al-

leen verkopen wanneer de gemeente de garantie gaf dat er geen ongehuwd samenwonenden of homoseksuelen in de woningen zouden komen.

Vaticaan

De gemeente voerde talloze gesprekken met het parochiebestuur, zonder succes, en stuurde zelfs een delegatie naar het Vaticaan om de verkoop goedgekeurd te krijgen. Het parochiebestuur bleef desondanks dwars liggen.

Ondertussen was het achterstal-lig onderhoud dermate groot geworden dat uiteindelijk ook het parochiebestuur wel inzag dat de kerk moest worden verkocht aan de gemeente. En zo geschiedde. De beschermde status van rijksmonument werd opgeheven en de kerk werd eind 1990 tegen de grond gewerkt.

Het 83 meter hoge complex, dat op de vrijgekomen plek gebouwd zou worden, kwam er nooit. Omwonenden kwamen met succes massaal in opstand tegen het plan.

Na de sloop lag de vermeende bouwplaats er ruim 20 jaar verwilderd bij. Op 14 november 2013 kwam daar verandering in: het Coehoornpark werd in gebruik genomen. Het braakliggende bouwterrein was daartoe in een record-tijd van 10 dagen door buurtbewoners omgetoverd tot een fraai parkje.

Onderhoud

Het stadsparkje is meer dan een park: er is een podium voor kleinschalige optredens, een moestuin, een klein activiteitenterrein en een waterspeeltuin. Elke eerste zaterdag van de maand pleegt een groepje buurtbewoners onderhoud aan het parkje.

Veel Arnhemmers zijn blij met deze voorziening, maar vinden het ook nog steeds volstrekt onbegrijpelijk dat de Sint Eusebiuskerk werd gesloopt.