



▲ Het rooien en deels afgraven van het Tamboersbosje in 1916, gezien vanaf de Bouriciusstraat. FOTO GELDERS ARCHIEF

Het Tamboersbosje

In de rubriek 'Arnhem voor eeuwig' beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de *Arnhemsche Courant*, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen.

Het driehoekig terrein waar tot een poos terug een fiet-senstalling en WiFi-werk-plek waren tussen de Brantsenstraat, de Bouriciusstraat en de Amsterdamseweg was ooit een klein wandelparadijs: het Tamboersbosje. Het lommerrijke stukje Arnhem was zeer geliefd. Er werd druk geflaneerd, met name door de gegoede bewoners van de omliggende wijken.

Het Tamboersbosje lag op de plek waar eind 17de eeuw vestingwerken waren gebouwd door militair en vestingbouwkundige Menno van Coehoorn (1641-1704). Er werden vestingwallen aangelegd, waarbinnen een garnizoen werd gelegerd. Dat garnizoen had de opdracht de stad te verdedigen tegen aanvallen uit het westen. Deze extra versterking vond Coehoorn noodzakelijk omdat de middeleeuwse stadswallen amper nog bescherming boden.

In 1829 werden de vestingwerken gesloopt, nadat de gemeente Arnhem dat jaar bij koninklijk besluit toestemming had gekregen om de oude verdedigingswallen af te breken. De militairen verhuisden deels naar de in 1837 gereed gekomen Willemskazerne aan het Willemsplein (nu Gele Rijders-

plein) en deels naar het fort bij Westervoort. Het terrein kreeg na de sloop van de vesting een lugubere bestemming: het werd een militaire executieplaats. Nog weer later werd het terreintje gebruikt als militair exercitieterrein. Zowel bij de executies als bij de oefeningen kwam er tromgeroffel door tamboers aan te pas, en zo is de plek aan zijn naam gekomen.

Het bosje werd in 1916 gerooid, de heuvel werd deels afgegraven, en op die plek werd de Dr. P.C.M. Bosschool gebouwd. De school was een ontwerp van architect ir. H.F. Mertens en werd deels gebouwd op de oude fundamenten de vestingwallen. De school, geopend in september 1917, kreeg al snel in de volksmond de bijnaam De Tamboersbosjeschool. Bekende leerlingen van deze school waren actrice Audrey Hepburn en politica Ien Dales. De school werd in 1999 gesloopt: het gebouw moest wijken voor de reconstructie van de Amsterdamseweg.

Het enige wat vandaag nog herinnert aan dit bosje is de naam van het Tamboerpad, dat evenwijdig aan het CITO-kantoor langs het spoor loopt vanaf de stationsuitgang Sonsbeekzijde naar de Bovenbrugstraat.