



▲ De winkel met de Arnhemse Balletjes van L. Meuwese v/h J. Keuken aan de Grote Oord in 1964. FOTO GELDERS ARCHIEF

Balletjesoorlog

In de rubriek 'Arnhem voor eeuwig' beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van *de Arnhemse Courant*, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen.

De oudere Ernemmer kent ze natuurlijk nog wel: de Arnhemse Balletjes. Deze lekkernij werd in 1840 ontwikkeld door dokter Pieter Cornelis de Munck. In 1850 verkrijgt J. Keuken de rechten de balletjes te maken en vanaf dat moment produceert hij ze in de kelder van zijn delicatessenwinkel aan de Grote Oord nr. 2. In 1874 werd het Arnhemse Balletje bekroond tijdens de grote Nijverheidstentoonstelling in Arnhem.

Vanaf 1880 werden de balletjes gemaakt en verkocht door de familie Meuwese, die bij de winkelovername het interieur vernieuwde. Vanaf 1938 waren winkel en balletjesverkoop in handen van Willem Mousset en zijn dochter Mien Mousset. In 1969 sloot de winkel bij gebrek aan een opvolger. Het uit 1880 stammende interieur van de winkel verhuisde deels naar het Openluchtmuseum.

In 1921 sloeg de vlam in de balletjespan. Ene C.A. Corman opende op 18 oktober dat jaar de Chocolaterie d'Arnhem in het winkelpand op de hoek met de Jansplaats, waar in 1933 fotohandel De Booys zich zou vestigen.

Corman had de euvele moed om het recept van de balletjes te 'lenen' en verkocht ze in de nieuwe chocolaterie, nota bene pal naast de winkel waar de originele gepatenteerde balletjes werden verkocht. Corman ging zelfs zo ver dat hij een uithangbord aan zijn winkel bevestigde waarop te lezen viel dat hier toch de 'Echte Arnhemse Balletjes' werden verkocht.

Het laat zich raden dat de verstandhouding tussen beide ondernemers op z'n zachtst gezegd niet al te best was. De Balletjesoorlog tussen de twee winkels was daarmee geboren en die hield meer dan een decennium aan.

In 1933 vertrok Corman - voor de komst van fotozaak De Booys - weer uit het winkelpand naast Mousset en verhuisde de nering naar zijn al bestaande winkel in de Jansstraat. Ook die winkel sloot in de jaren '60. Met de winkelsluitingen is 'De Balletjesoorlog' een stille dood gestorven.

De Arnhemse Balletjes waren zelfs 40 jaar niet te koop maar sinds enkele jaren is dat wel weer het geval: in de winkel Zus & Jet in het Openluchtmuseum.