



▲ De graangalerij met koepeldak in 1899. FOTO GELDERS ARCHIEF

## De Korenmarkt

In de rubriek 'Arnhem voor eeuwig' beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van *de Arnhemsche Courant*, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen.

**W**ie tegenwoordig een terrasje pakt op de Arnhemse Korenmarkt zal zich niet direct realiseren dat het plein ooit het middelpunt was van bloeiende graanhandel en (later) criminaliteit.

In de 16de eeuw had de Korenmarkt nog een andere naam: Nije Merckt (Nieuwe Markt). Sinds 1563 werd hier graan verhandeld. Die handel vond toen in de openlucht plaats. Begin 19de eeuw werden de stadswallen geslecht en werd Arnhem aangesloten op de Rijn- en Hanzewegen waardoor de graanhandel een enorme vlucht nam. In 1845 besloot het stadsbestuur dat de graanhandelaren een beschutting tegen slecht weer verdienen. In 1849 kwam die beschutting er: in dat jaar werd de graangalerij met koepeldak gebouwd die we op bijgaande foto uit 1899 zien. Ook dit onderdak bleek uiteindelijk toch niet te voldoen: de galerij werd niet lang na het nemen van deze foto afgebroken en op die plek werd de nog steeds bestaande Korenbeurs gebouwd.

Arnhem zou nog tot aan de Eerste Wereldoorlog een belangrijk centrum voor de graanhandel blijven. Alle handel vond plaats binnen de muren van de Korenbeurs. Door de opkomst van 'modernere' transportmiddelen zoals de vrachtwagen en de trein werd de

behoefte aan een centrale handelsplek steeds minder groot. In 1916 kreeg de Korenbeurs een andere bestemming: onder meer onderdak voor de kunstvereniging Artibus Sacrum. De Korenbeurs was ook tijdelijk een opvangcentrum voor vluchtelingen uit het tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar geteisterde België.

In de jaren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bleef de Korenmarkt een belangrijke plek voor diverse soorten handel, met pakhuizen en bedrijven, een hotel, een garage met pompstation, en een enkel café. Dat bleef zo tot begin jaren 60 van de vorige eeuw, toen stukje bij beetje de horeca het plein begon over te nemen.

Die ontwikkeling van de Korenmarkt tot geliefd uitgaanscentrum ging niet zonder slag of stoot. Eind jaren 60 waren criminele bendes actief die ondernemers op de Korenmarkt afpersten. Nadat een ondernemer was doodgeschoten was de maat vol: de politie riep de Groep Bijzondere Opdrachten (GBO) in het leven die met harde hand orde op zaken stelde.

*(Vanaf vandaag vindt u op deze plek de nieuwe rubriek 'Arnhem voor eeuwig'. Peter Bloemendaal, oud-journalist van 'de Arnhemsche Courant', beschrijft hier wekelijks aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen.)*